

## Låt er fyllas av Anden: livet i den helige ande och nådegåvorna



Författare: Roine Swensson

Förord: Henrik Åström

När jag kom med i frikyrkan var talet om den Helige Anden levande och högst närvarande i församlingen. Bönesamlingar och gudstjänster präglades av en förväntan om Andens närvaro och att de andliga gåvorna skulle vara naturligt verksamma bland de troende. Andens liv uppfattades som centralt och helt nödvändigt för att kyrkan skulle lyckas leva det liv och i det uppdrag som Jesus kallat församlingen till.

Andens centrala betydelse ser vi också hos Jesus. I Bibeln läser vi om hur Jesus blev människa genom Anden och att han sedan också fylldes och leddes utav Anden. Den helige Ande hade en avgörande betydelse i Jesus liv, och därför är det naturligt att Anden också blev central när Jesus kallade och sände ut sina efterföljare med uppdraget att nå världen med evangeliet.

Innan Jesus lämnade jorden säger han till sina lärjungar att de snart skulle bli döpta i den helige Ande och att de då skulle få kraft att bli hans vittnen (Apg 1:5,8). När Anden sedan på pingstdagen kom över lärjungarna vittnar andedopets språkunder om hur församlingen nu hade fått den kraft de behövde för att vittna om Jesus i hela världen.

När den världsvida väckelserörelsen under 1900- talet bröt fram var det återigen Anden som stod i centrum. Anden fyllde enkla män och kvinnor med kraft och evangeliet bröt återigen ny mark och ledde fram till en ofattbar missionsvåg ut över världen. Genom Andens inspiration och kraft fick kyrkan en förnyad iver till mission och en stor längtan efter att nå till jordens yttersta gräns med evangeliet.

Idag har kyrkan och den karismatiska rörelsen blivit allt mindre missionell för att istället vara allt mer individuell. I detta blir det personliga livsprojektet ofta nog och vi kristna uppfattar oss allt mindre som personligt delaktiga i kyrkans gemensamma uppdrag. I detta blir det upplevda behovet av Andens liv och kraft allt mindre och de andliga gåvornas centrala plats i församlingslivet har blivit allt mindre betonat. Vi undrar kanske till och med varför och till vad vi behöver Anden i vårt alltmer individuella trosprojekt?

Jag är övertygad om att kyrkan idag har ett stort behov av att återupptäcka Andens liv, och i detta tror jag att Roine Svenssons bok om Anden har ett angeläget ärende. Boken tar oss med på en resa som på ett föredömligt sätt leder oss djupt och brett genom Bibelns budskap om Anden. Boken är systematiskt och lätt skriven utan att för den skull vara enkel. Bokens många rubriker gör den lätt att hitta i och är en perfekt guide för dig som vill lära dig mer om Anden och som vill vägledas in i Andens liv.

Det finns många böcker som har skrivits om Anden. Dessa tenderar att antingen ha en teoretiskt eller praktisk betoning. Det unika med Roine Svenssons bok är att vi här inte behöver välja mellan dessa två perspektiv. Här får vi en undervisning som binder ihop teori och praktik på bästa sätt. Jag vill därför varmt rekommendera denna bok för alla som vill lära känna Anden och som längtar efter att få kliva in i det Andefyllda liv som Jesus kallar oss till att leva.

Henrik Åström  
Pastor i Pingstkyrkan i Lund.