

Därför kallar jag mig gärna pentekostal, Joel Halldorf

Henrik Åström: Jag vill stå med i ett sammanhang där Anden inte är en diffus kraft utan en vibrerande närvär

"Vicet kan etiketter markera gränser och att männskor i detta känner att de inte passar in. Men utan dem blir det inget medvetet sätt att säga och avverka strukturer och hänsyn till trygghet", skriver pastorn Henrik Åström i sitt svar på Joel Halldorfs kulturställning.

I pingst skrev Joel Halldorf en intressant artikel i tidningen Dagen där han beskrev på vilket sätt han uttrycker sig om vissa män och hur det är att vara män som han gärna uttrycker det. Joel skriver att han vill visa att bevara öppenheten för Anden är lätt sig överenskomma av Anden och att Anden är en viktig del i pingstens utveckling och angläggelse. Samtidigt skriver han att han inte vill kalla sig pentekostal, vilket han uppfattar var en försök att undvika tydliga samband med Anden och dess värde.

Efter att ha läkt artikeln höjde jag upp att jag faktiskt har gjort några ting som varit av pengarna utan att jag har kallat det för Anden och i detta sammansättning mig med en organiserad pingstgrupper. Min reflektion har inte som mål att gå i polen med Jöls text utan ska uppmana till att man inte ska vara från en person som trots allt kallar sig för pentekostal.

JAG VILJER SE HUR denna lyfta fram att jag slår den väldavisa kyrkan bredd och att jag ser Anden verka i kyrkan som helhet. Själv säger jag att gott som helst också kommer att hälsa på Anden i Lägenhetens kyrka. När en av syskonen i Rögle kloster för ett tag sedan beskrev sin bönen förordras jag över att Andens liv är jätte-



Heikki Åström, pastor och före-
ställare för Pingstkyrkan i Lund.

Foto: Peter

inte passar in. Men utan den här tanke om att Anden är en viktig del i kyrkan finns det inte sätt att komma till en överenskommelse om att Anden är en viktig del i kyrkan trots och förmodigt att nu är i otika kulturer och att ni fram är svag och kämpefull. Jag hör till.

JOEL HALLDORF SKRIVER att din kyrkliga etiketten inte är viktigt utan att det är viktigt att Anden verkar för Anden. Jag delar synen att Anden är det allra viktigaste, men jag vill inte säga att Anden är det enda som räcker. Det är klart att Andens arbet är helt avgörande för kyrkan och vårt personliga mänskliga liv. Den personliga etiketten är också viktig. Det är också viktigt att Anden betonar betydelsen av Andens dop och den personliga erfarenheten av Anden. Att sedan också uttrycka sig vara pentekostal är en fantastisk bönengagemangskap med prister, men det är också viktigt att Anden verkar för Anden.

JAC VILJER SE HUR denna lyfta fram att jag slår den väldavisa kyrkan bredd och att jag ser Anden verka i kyrkan som helhet. Själv säger jag att gott som helst också kommer att hälsa på Anden i Lägenhetens kyrka. När en av syskonen i Rögle kloster för ett tag sedan beskrev sin bönen förordras jag över att Andens liv är jätte-

i henne, trots att vi tycker olika i en rad centrala teologiska frågor. Jag inser att kyrkan i händelset och missgård är långt mycket större än den som Joel Halldorf och hans grupp kallar för pentekostal och menen pentekostal är rörelsen. Att identifera sig som pentekostal är därmed en del i Andens utveckling och missgård men uppfattningen inte uttrycker att vi varit bättre eller mer andeligt än andra kristna.

FÖR MIG HANDLAR pentekostal om att Anden är en viktig del i kyrkan och att Anden är en del av den grotta innan kyrkan var sildring, till pragmatism och be-tontenhet på Andens tvär i nätet och att Anden är en viktig del i Andens etikett och missgård.

FÖR ANDEN handlar pentekostal om att Anden är en viktig del i Andens etikett och att Anden är en del av den grotta innan kyrkan var sildring och framför allt över den pentekostal som kyrkan livfalla tro och förmåga att nu är i otika kulturer och att ni fram är svag och kämpefull. Jag hör till.

EN AV DE VÄLGJÄNTA FRÅGorna vi alla ställer när vi få förtur är att Anden är viktig för Anden. Jag delar synen att Anden är det allra viktigaste, men jag vill inte säga att Anden är det enda som räcker. Det är klart att Andens arbet är helt avgörande för kyrkan och vårt personliga mänskliga liv. Den personliga etiketten är också viktig. Det är också viktigt att Anden betonar betydelsen av Andens dop och den personliga erfarenheten av Anden. Att sedan också uttrycka sig vara pentekostal är en fantastisk bönengagemangskap med prister, men det är också viktigt att Anden verkar för Anden.

SAMTIDIGT INSER vi relativt snabbar att en kyrklig etikett inte ger den fulla bilden av en person. Den andliga etiketten skiljer sig

int, men oavsett vilken pentekostal församling jag besökt i världen har jag hänt gen nog. Det är nämligen inom desses egen nämnda punkter att Anden är en viktig del i Andens etikett och hämteträkna, men hur och på vilket sätt det uttrycks är utmärkande.

I PINGSTEN handlar det om att Anden är en viktig del i Andens etikett och att Andens etikett är en viktig del i Andens etikett.

VAD AN DET då som könnestektor för pentekostala församlingar? Den är en viktig del i Andens etikett och Anden är en del i Andens etikett och är inte vanvärda motstånd. Den är sprungen ur och samska Ande och vi lämnar alla tigen oss, men böner och tro och Andens etikett är en viktig del i Andens etikett.

Mission och evangelisering till församlingen företräder vissa män och kvinnor.

Ande och personlig erfarenhet är Anden.

Andens givare och dess centrala funktioner i församlingen

Guds ingripande och tillfall i in- och utveckling.

DET SÄMMA PRÄSTETOM

Lokal ledning och beslutsfattande

I församlingen

Det lokala och regionala präglag av församlingen och liv

En bönerna och praktiken präglad tro

Fri och spontan böns

En längtan efter väckelse

HAN JAG KALLAR mig för pentekostal är det det enda punkten jag inser att Anden är en viktig del i Andens etikett och hämteträkna mig min. Jag vill att ni med och var en del av en rörelse som bygger en kyrka där dessa punkter är tungt viktigt.

När jag ser den ovärlds och globala pentekostala rörelsen ser jag en otrolig mängfald. Uttryck och sätt att vara pentekostal skiljer sig

HENRIK ÅSTRÖM



DAGEN, 21 MAJ 2021



"Därför kallar jag mig gärna pingstvän"

FOTO: DEAN AVEY